

Mijn handelen en werken dient enkel en alleen daartoe, alle mensen van deze aarde weer op de juiste weg, op de goddelijke weg te leiden. Dat is de grote ommekeer.

God bezit alles, wat de mens nodig heeft. Dat is de mens vergeten.

Zolang de mens de spelregels (Gods wetten) van het leven kent en zich daaraan houdt, gaat het hem goed. De mens leeft dan in de goddelijke orde en ervaart daardoor alleen maar goede dingen. In het andere geval, als hij buiten deze orde terecht komt, wat meestal onbewust gebeurt, grijpt het kwade hem, zoals ziektes, angsten, zorgen, onvrede en nog veel meer andere dingen.

Hier op de goddelijke weg bestaat geen ongeneeslijk, geen pijn, geen leed, geen zorg. Hier bestaat gezondheid, vreugde, gelukzaligheid en vertrouwen.

Ik maak u erop attent, dat de genezing alleen maar hen ten deelt valt, die het geloof in de Heer onze God in zich dragen, of bereid zijn om het geloof in zich op te nemen.

Houdt u zich nooit op in kringen van ongelovige mensen, want dat belemmert uw genezingsproces.

Het goede komt alleen daar naar binnen, waar het slechte verwijderd is.

Ieder mens heeft de goddelijke bescherming. Hij zou het echter moeten weten. Hij zou echter hiervan, van de goddelijke bescherming, gebruik moeten maken. Dat hebben de meeste mensen jammer genoeg niet gedaan; ze hebben dat allemaal niet geweten. De mens weet niet meer dat God tot hem spreekt, dat God zoveel voor hem bestemd heeft en dat hij dit niet heeft aangenomen en ook nu nauwelijks meer in staat is het aan te nemen, en wel omdat hij zichzelf afsluit en omdat hij zichzelf afsluit en omdat hij zichzelf weer met het kwade bezighoudt.

Dat ik alle mensen moet helpen, is niet het geval. Ik weet dat het 10 van de 100 niet aanspreekt. Wie met God spot en geen geloof heeft, die kan niet geholpen worden.

Hoe verder de mens zich van God heeft afgewend, bewust of onbewust, des te minder leven stak er in zijn lichaam, zodat er nauwelijks nog genoeg leven was, dat zijn organen, zoals hij ze zou moeten bepalen, op hem reageerden. Hij kon niet meer met volle kracht door het leven gaan. Hij is van deze krachtbron afgedwaald. Hij heeft uiteindelijk de verbinding met de grote, goddelijke krachtbron verloren. En zo werd hij, zijn lichaam, een wrak.

Het lichaam is ons werktuig, zoals wij over het algemeen allen slechts een werktuig van God zijn.

Waar God is, daar is liefde. Waar satan is, daar zijn oorlogen.

De edele mens denkt aan zijn plicht. De simpel denkende mens denkt aan de winst.

Ik roep u tot de orde! Ik wil dat u een gezond, een goed leven leidt, een zodanig leven leidt, zoals God het bedoeld heeft en dat u zich met de duivel, met het kwade, niet meer inlaat, het ook niet eens wordt met hem, hem vooral niet meer duldt, neen hem van u afwijst! Wanneer u dit allemaal doet, dan bent u overtuigd, dan is alles anders, mooier, dan begint pas het leven, dan begint God pas in de mens te werken.

Het goede trekt het kwade aan, het kwade trekt het goede aan. Het goede wil het kwade overwinnen, het kwade wil het goede overwinnen.

Het is zo belangrijk, wat voor gedachten de mens opneemt, want gedachten zijn krachten. Wil de mens het goede, dan helpt God hem; wil hij het kwade, dan helpt satan hem.

Ik ben niets meer dan een heel natuurlijk gebleven mens.